

HRLM is drie jaar! Wat hebben Haarlemmers en bedrijven met het cijfer 3? HRLM dook de stad in en zocht het uit.

Drieling: drie keer genieten!

Minke Sluiter is de trotse moeder van Cato, Maren en Noor, een drieling die ze met veel plezier met haar man Jeroen aan het grootbrengen is. Of het niet zwaar is? "Nee! Mensen denken vaak dat het zwaar en druk is, maar het gaat ons vrij makkelijk af, het is vooral heel erg leuk!"

Alweer anderhalf jaar geleden beviel Minke, veel te vroeg, van haar drie meisjes. "Ze waren alle drie ontzettend klein en moesten een tijd in het ziekenhuis blijven voordat ze sterk genoeg waren om naar huis te kunnen. Gelukkig hebben ze dat in rap tempo opgepakt en waren Cato, Maren en Noor na drie maanden groot en sterk genoeg om ze mee te mogen nemen."

Namen kiezen

Hoewel het best een grote verandering is naar een gezin van vijf, voelde het direct als vanzelfsprekend en liep alles al snel heel soepel. De eerste echo, met zes weken, wees al uit dat er drie baby's zouden komen, dus

hadden Minke en Jeroen genoeg tijd om aan het idee te wennen. Eigenlijk was het moeilijkst nog het bedenken van de namen. "We hadden al één favoriete meisjesnaam, maar dan moeten daar ineens nog twee namen bij die ook samen leuk klinken."

Attractie

Een drieling zie je niet iedere dag en daar wordt Minke dagelijks aan herinnerd. "Een wandelwagen met drie baby's erin vinden mensen heel interessant en iedereen wil even kijken. Omdat de aandacht in principe positief en enthousiast is, vind ik het belangrijk ook vriendelijk te reageren. Maar als je de derde bent in tweehonderd meter, en je me ook nog

eens tegenhoudt om rustig te kunnen kijken, worden mijn kinderen echt een attractie en hou ik mijn reactie wel eens iets korter."

Hou 't simpel

Voor Minke en Jeroen gelden er simpele regels om hun leven met een drieling zo ontspannen en leuk mogelijk te houden. "Het komt allemaal neer op planning en regelmaat. Iedere dag gebeurt bij ons alles op hetzelfde tijdstip, of er nou visite is of niet. Dat geeft ons, maar zeker ook de kinderen rust. De meisjes zijn heel vrolijk en blij, ik ben benieuwd hoe ze op gaan groeien."



Tekst: Annemarie Blonet. Fotografie: Simone Philipsen.